

David, Rajna en Jenny Cyncynatus

Een week nadat zijn broer Schaja Cyncynatus met vrouw Laia en dochter Estern op 11 mei 1933 in Amby aan de Hoofdstraat 30A arriveerden, kwam David Cyncynatus naar Amby. Dat was op 18 mei 1933. Allen gingen toen wonen aan de Hoofdstraat 56. Na de machtsovername door Hitler kwamen deze oorspronkelijk uit Polen afkomstige vluchtelingen vanuit het Duitse Essen naar Amby.

Op 10 oktober 1934 verliet Schaja met zijn vrouw en dochter Amby en emigreerde naar Palestina. Zij behoorden tot een groep van 18 Poolse en stateloze Joden die op 23 juni 1934 de aanzegging van de gemeente Amby kregen dat zij nog dat jaar moesten vertrekken. David bleef alleen achter en verhuisde in de Hoofdstraat naar no. 34-A.

Later woonde David – koopman van beroep - met zijn vrouw Rajna en hun pas geboren dochter Jenny aan de Hoofdstraat 56. Dochter Jenny werd op 10 maart 1938 in Heerlen geboren; veel Maastrichtse vrouwen bevielen in de vroedvrouwenschool in Heerlen. Zij stonden op de lijst uit 1939 - met 106 andere in Amby woonachtige vreemdelingen - met als woonadres Hoofdstraat 56.

In de oorlog zijn zij opnieuw binnen de Hoofdstraat verhuisd. Ditmaal naar no. 5. Op de drie kaarten in kamp Westerbork van de familie Cyncynatus staat Hoofdstraat 5 als hun adres. (zie de bijlage voor deze drie kaarten). Bovendien blijkt nu uit het Limburgs Historisch Archief dat op 24 augustus 1942 de oproepen aan de familie Cyncynatus door veldwachter Essers op hun adres van Hoofdstraat 5 zijn afgegeven terwijl zij op datzelfde adres dus op 25 augustus 1942 aan de Hoofdstraat 5 door veldwachter Blokker werden aangehouden voor hun deportatie dezelfde avond.

Zij kwamen met de trein op 26 augustus 1942 in Westerbork aan en zouden met de andere Maastrichtenaren op 28 augustus

naar Auschwitz op transport worden gesteld. Hun de deportatie werd uitgesteld en vervolgens in zowel de eerste als de tweede week van november 1942 opnieuw uitgesteld. Ze bleven dan ook tamelijk lang in Westerbork in de barakken 43, 58 terwijl het meisje Jenny ook nog in de ziekenbarak van Westerbork verbleef.

Uiteindelijk zijn zij met de omvangrijke deportatie trein op 25 mei 1943 van 2862 personen naar Sobibor getransporteerd en bij aankomst op 28 mei 1943 meteen vergast. David was toen 44 jaar, Raja 36 jaar en Jenny werd niet ouder dan 5 jaar.